

Wat de toekomst brenge moge...

Ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst in 2017 van de Stadmakerij in Lelystad waarin wordt vooruitgeblikt op een toekomst voor Lelystad, hoofdstad van de provincie Flevoland.

Lelystad bestaat vijftig jaar
een moment om vooruit te kijken naar
al wat mogelijk is in 't verschiet.
Een moment om even te dromen
over veel van wat onze stad
in de tijd die komt ten goede kan komen.
Moet het centrum naar
de kust verdwijnen of moet
het buitenwater in het
hart van de stad verschijnen.
Met een jachthaven bij het station
of zelfs een eigen olympisch stadion.
Een monorail die naar de kust glijdt,
een nostalgische tram die rinkelend
heen en weer van de kuststrook
naar de haven in de stad rijdt.
Een hogeschool of universiteit,
een reactor die donkere materie splijt.

Langs de dijk richting Almere
een langgerekt breed strand waar
vakantiehuisjes staan en duizenden
mensen plezierig kunnen verkeren.
Een brug richting Amsterdam
over het Markermeer, een start-
en landingsplaats voor ruimtevaartverkeer.
Wat allemaal kan, zeg het maar.
Het is bijna ongelofelijk,
er is nog zóveel mogelijk,
Lelystad bestaat pas vijftig jaar!
De toekomst ligt voor ons klaar.
We kunnen uit zoveel zaken kiezen!
Wat men echter nimmer
uit het oog mag verliezen,
is met beleid blijvend aan te tonen,
dat hier mensen langdurig
met plezier willen werken en wonen.

Met aandacht voor veiligheid,
milieuvriendelijkheid, biodiversiteit
en een aantrekkelijk cultureel klimaat
dat voor velerlei uitingen open staat.
Het zijn de mensen die het
karakter van een stad bepalen.
Mensen die ideeën en gedachten aanreiken
over hoe naar het verleden en naar de toekomst
en niet te vergeten, ook naar vandaag te kijken.
Mensen die in hun doen en laten
kunnen slagen en kunnen falen.
Als aan die realiteit ook aandacht wordt gewijd
zijn gestelde doelen in de toekomst zeker te halen.