

Waar geweld de hemel besteeg

Ter nagedachtenis aan de vliegtuigramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in het oosten van Oekraïne op donderdag 17 juli 2014 waarbij 298 mensen, waaronder 196 Nederlanders, bruto uit het leven werden gerukt.

Geen zinnig mens
had verwacht, dat het begin
van een donkere nacht,
nog voor het eind van de dag
zou vallen, daar waar
geweld de hemel besteeg
en in nauwelijks een oogwenk,
onschuldig en vreedzaam leven
het voortgaan werd ontnomen
dat ver boven aan strijd gewijd,
slechts voor even voorbij zou komen.

*Gerard Beense
Stadsdichter van Lelystad*