

Vrijheid

Wat is vrijheid? ...

Het is duizend kilometer lopen
weg van het oorlogsgeweld
weg van de dood
Vrijheid is een toekomst
voor jou en je kinderen
zonder geweld

Vrijheid kent geen bommen
geen mitrailleurvuur
geen massagraven
geen zinloos bloed
dat vloeit ter ere
van de macht

Vrijheid is voedsel
zodat je kind niet sterft
van de honger
Vrijheid is medische zorg
die je krijgt
wanneer je dat nodig hebt

Vrijheid kent geen dictator
geen onthoofding
geen marteling
Je kunt zijn wie je bent
en geloven wat je wilt
zonder angst

Vrijheid kent geen onderdrukking
omdat je anders bent
anders denkt
of anders lief hebt
en er staat geen straf
op anders zijn dan anderen

Wie vrijheid kent
wil haar niet verliezen
wil haar koesteren
en doorgeven
aan iedereen
die vrijheid zoekt

© Juul Baars 24 april 2016