

## Vrijheid

Wat is vrijheid? ...

Het is duizend kilometer lopen  
weg van het oorlogsgeweld  
weg van de dood  
Vrijheid is een toekomst  
voor jou en je kinderen  
zonder geweld

Vrijheid kent geen bommen  
geen mitrailleurvuur  
geen massagraven  
geen zinloos bloed  
dat vloeit ter ere  
van de macht

Vrijheid is voedsel  
zodat je kind niet sterft  
van de honger  
Vrijheid is medische zorg  
die je krijgt  
wanneer je dat nodig hebt

Vrijheid kent geen dictator  
geen onthoofding  
geen marteling  
Je kunt zijn wie je bent  
en geloven wat je wilt  
zonder angst

Vrijheid kent geen onderdrukking  
omdat je anders bent  
anders denkt  
of anders lief hebt  
en er staat geen straf  
op anders zijn dan anderen

Wie vrijheid kent  
wil haar niet verliezen  
wil haar koesteren  
en doorgeven  
aan iedereen  
die vrijheid zoekt

© Juul Baars 24 april 2016