

Onvoldragen vruchten van een Stadse dichter

Als ik hier vanavond zingen mocht
dan zong ik de pannen van het dak
dan stond ik op het dak van de Agora
en riep iedereen Peter Koelewijn, die oude rocker na:

HEE, KOM VAN DAT DAK AF!

Als ik hier vanavond dansen mocht
dan danste ik spontaan de tango en de jive,
spoelde de wals als een warme douche over me heen,
dan danste ik als Rudolf Noerejev in extatische overdrive.

Als ik hier vanavond dichten mocht
dan zweeg ik stil en liet de woorden spreken,
zinnen minnestrelend de verbeelding bespelen en
rozen laten bloeien op plekken die pas nog woestijnen leken.

Als ik vanavond met je vrijen mocht
overal en ongeremd van God los
dan zei ik graag volmondig ja
maar niet hier in de Agora!

Petanak

Ter gelegenheid van de 12e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad

3 september 2016