

Markerwadden

Een grote vrouw van zand
ligt in het Markermeer te zonnen
met roerloze hallucinante armen
van een hindoeïstische godin

Ze ligt er onverschillig
onbekommerd ongedeerd
terwijl men bewapend met potlood
peinzend het stembiljet bestudeert

Wind en water zijn wars van politiek
mijn telefoon heeft hier geen bereik
een selfie met mijn reisgenoot
een kreeftje in het slijk

De zon gaat alweer onder
de pont meert alweer aan
terug naar de bewoonde wereld
het gejaagde verdwaasde bestaan