

Lelystads Ontbijt 2016

*Ter gelegenheid van het Lelystads Ontbijt op zaterdag
24 september 2016 op het Stadhuisplein in Lelystad*

't Is toch wat!

Samen met de burgemeester ontbijten
in het hart van Lelystad.

Met elkaar hier op het Stadhuisplein.

Gewoon met brood, boter en beleg.

Wat babbelen, wat knabbelen.

Met koffie of thee, een sapje.

Echt, het is maar een klein stapje
om hier met elkaar saamhorig te zijn.

Waarom? Gewoon om te laten blijken
dat een samenleving het soms nodig heeft
een ieder, zonder onderscheid, aan te reiken
dat je niet alleen maar samen met anderen leeft.

Het is bekend, eigenlijk weten we dat wel.

Maar met zo'n ontbijt, zelfs al is
slechts één keer in het jaar,
vergeten we dat hopelijk niet zo snel.

Daarmee geven we hier allen tesaam,
tijdens dit jaarlijks ontbijt volmondig aan,
dat we niet alleen naast elkaar willen zitten

maar ook naast elkaar willen staan
en met elkander en nieuwe energie,
vol vertrouwen en zonder enige spijt
op weg gaan naar het volgende

Lelystads Ontbijt.

