

Lelystad

Hier ben ik geboren
Hier stond eens mijn wieg
Ik ken haar kerken en haar kroegen
Hier heb ik zoveel lief

Hier zat ik op school
Hier liep ik hand in hand
Ik ken haar paden en haar parken
Hier lag ik aan haar strand

Hier blijf ik vertrekken
Om hier weer thuis te komen
Ik ken haar grillen en haar grieven
Hier durfde ik te dromen

Waar het huis van een vriend
Nooit een fietsbrug te ver is
Waar weerbarstig als water
Men als een dijk solidair is

Waar de ingenieur verheven
Waakt over het nieuwe land
In zijn stad die is gerezen
Uit klei en opgespoten zand

Deze stad die nog zo jong is
Tekent heel mijn leven
Deze stad van vijftig lentes
Waar is de tijd gebleven