

Koningsdag en Vijftig jaar

Ter gelegenheid van Koningsdag 2017 in Lelystad

Het is alweer vijftig jaar geleden,
drie dagen vóór toen nog Koninginnedag,
dat in ons land, sinds meer dan een eeuw,
een Prins van Oranje het levenslicht zag.

Nauwelijks enkele maanden later
mocht het geschieden, dat daar waar het water
was verdwenen, het begin van een nieuwe stad,
van Lelystad, op de voormalige bodem
van eens een zee was verschenen
en de eerste bewoners hun woning betrokken.

Nu, vijftig jaar na dat bijzonder moment,
is die toenmalige Prins van Oranje, onze Koning,
en zijn we alweer enige tijd in plaats van
Koninginnedag aan Koningsdag gewend.

De Koning en Lelystad, vijftig jaren oud,
of jong, zo u wilt, we doen niet zo benauwd.

Hier in Lelystad zijn we van meet af aan
met Oranje en ons Koningshuis vertrouwd.
Zijn moeder en oma bezochten onze stad
en ook hij heeft hier eerder rondgestapt.

De Koning is jarig en Lelystad bovendien.

Dat laten we vandaag trots en feestelijk
en het ganse jaar door, aan de hele wereld zien.

Leve Lelystad. Leve de Koning
Hoeraaa!!! Hoeraaa!!! Hoeraaa!!!

© Gerard Beense
Stadsdichter van Lelystad
Lelystad, 26 april 2017