

# Gewoon

*Bij de uitreiking van de Ed Luzaprijs door de Stichting GOL\* aan De Tuinen,  
een reformdrogisterij in Lelystad, wegens het toegankelijker maken  
van de winkel voor mensen met een beperking.*

Een samenleving bestaat  
uit samen leven en elkaar  
de ruimte geven, thuis,  
buiten op straat, of in de  
winkel waar je even,  
zoals velen vaak doen,  
gewoon voor een boodschap  
ongehinderd naar binnen gaat.

Maar veelvuldig blijkt  
dat iets wat 'gewoon' lijkt,  
gewoon een hindernis is  
die bijna vilein laat weten  
dat je, wat voor menigeen  
gewoon, gewoon is,  
gewoon kan vergeten.

Het onderkennen van die pijn  
en ruimte maken voor mobiliteit  
doet oog hebben voor het gegeven,  
dat volwaardig in vrijheid bewegen  
voor iedereen gewoon moet zijn.

*Gerard Beense  
Stadsdichter van Lelystad  
Lelystad, 20 augustus 2015*

*\*Georganiseerd Overleg Lelystad*