

Gewoon Geluk

*ter gelegenheid van 'Rendement van Geluk' onderdeel van het VPRO
programma Tegenlicht, gepresenteerd door Stadmakerij Lelystad
in de Flevomeer Bibliotheek in Lelystad*

Het leven is geven en nemen,
zo wordt wel beweerd.
Voor een deel is dat natuurlijk waar.
En geluk ligt niet op straat,
zo heb ik eens geleerd, maar
zou het ook anders kunnen,
zoals dat leven ook bestaat
uit gewoon het durven gunnen!

Uiteindelijk leef je niet alleen
maar leef je met elkaar.
Het durven gunnen geeft aan
dat je zelfs bij, bijvoorbeeld
een onderneming runnen,
middelmatig, groot of klein,
zelf best met wat minder winst,
financieel gezien dan,
ook tevreden kan zijn.
Winst zit niet alleen in geld
maar ook in tevreden mensen
die elkaar het beste wensen.

Welzijn en welvaren,
zonder mitsen en maren,
is ook wat telt in wikken en wegen,
in aandacht aan fortuin
en voorspoed willen geven.
In geen enkele balans
kom je dat aspect tegen.
Dus geef een ander een kans.
Laat ontluiken wat wellicht
nog verborgen ligt
in wat mensen kunnen.
Durf een ander ook
gewoon geluk te gunnen.

Stadsdichter van Lelystad
Lelystad, 21 september 2016