

EEN GROOT GOED. ( vrijheid geef je door- 5 mei 2017)

Als je het niet kent  
Kun je nooit beseffen  
Wat het is om vrij te zijn  
Te mogen wezen wie je bent  
Als je het niet weet  
Kun je nooit begrijpen  
Wat het is om niet onderdrukt te zijn  
Te mogen gaan en staan waar je wilt  
Als je nooit bent gemarteld  
Kun je de pijn van bekennen niet voelen  
Wat het is om gevangen te zijn  
Te mogen lijden voor geloof en ras  
Als je van volle vrijheid mag spreken  
Kun je eigenlijk niet weten  
Wat het is om in oorlog te leven  
Te mogen sterven voor een ideaal  
Als het ons nooit was verteld  
Kun je ook nimmer doorgeven  
Wat miljoenen voor ons hebben doorstaan  
Te mogen weten waar het vandaag om gaat

Een groot goed...

© Rolf Captijn, 5 mei 2017.