

Een Schoolvoorbeeld

Ter gelegenheid van een haringhappening in Lelystads vermaarde Cantine waarbij haring wordt gehapt en geveild ten behoeve van de Stichting Leergeld die het mede mogelijk maakt dat alle leerlingen op school de middelen beschikbaar krijgen die hun schooltijd succesvol helpen afronden.

Ik heb onlangs ergens gelezen
dat je vandaag, zoals eens
door Dorus is gezegd:
in de Cantine moet wezen.
In het bericht dat ik vond
stond zelfs vermeld:
Zorg dat je er bij komt.
Vervolgens werd mij iets verteld
over haring en veilen
en het reilen en zeilen
in scholen en leergeld.

Dat haring in scholen zwemt
is, zelfs als je geen visser bent,
bij iedereen genoegzaam bekend.
Een school mag je ook
als een groep interpreteren,
en zeker als een plaats
waar iets valt te leren.
Een vorm van samenleven
waarmee je elkaar niet alleen
een veilig gevoel, maar ook
een steuntje in de rug kan geven.

De haring geeft ons hier
een schoolvoorbeeld aan
over hoe om te gaan
met een omstandigheid
die tot uitstoting leidt.
Geborgenheid in de school,
dat is het parool.
Veilig en met elkaar,
met zo min mogelijk zorgen,
samen op weg
naar de dag van morgen.

Als ik zo in de rondte kijk
heb ik het idee dat velen
die hier zijn echt wel snappen,
dat vandaag, hier in de Cantine,
het gezamenlijk wat haring happen,
haring veilen en natuurlijk kopen,
bedoeld is om met Leergeld,
het mede mogelijk te maken
er onvermoeibaar over te waken,
dat geen kind tijdens zijn schooltijd
tussen wal en schip zal geraken.