

Een Inloophuis voor Deelgenoten

*Bij de opening van Inloophuis Passie aan de Botter 14-01 in Lelystad,
een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker op hun levenspad.*

Dit is een huis waar je
zomaar binnen kunt lopen,
gewoon om een praatje
met iemand aan te knopen.
Een plek voor een gesprek
waarin het ervaren met een ziekte
als kanker, wordt herkend
door een medepatiënt,
of een ander die met zorg
en toewijding meeleeft,
met een vriend, vriendin of geliefde
die, in welke vorm dan ook,
dezelfde ziekte heeft.

Hier is kanker geen geheim.
Hier kun je vrij en onbevangen
met elkaar deelgenoten zijn
in gevoelens en verlangen,
in onder ogen zien en verwerken
en elkaar versterken in de strijd
die naar leven met kanker leidt.
Hier ben je samen met deelgenoten.
Hier wordt een huilbui of zelfs
kankeren niet buiten gesloten.
Hier in dit Inloophuis
wordt onomwonden erkend,
dat je ook als kankerpatiënt,
gewoon als ieder ander, een mens
met gevoelens en verlangens bent.

Stadsdichter van Lelystad
Lelystad, 1 oktober 2015