

# De enige echte snookerkampioen

*Bij het 25-jarig bestaan van Snookerclub SC De Meent in Lelystad*

Het vermaarde snookerspel,  
iedereen hier aanwezig kent het wel,  
gaat verder dan alleen bezig zijn met ballen  
die na een kus van een andere bal,  
als beoogt in een netje moeten vallen.  
Nee, het oog van de snookerspeler  
en de stoot met de keu gegeven bepaalt  
of de bal wel of niet de doelstelling haalt.

Het snookeren is welhaast een liefdesspel  
dat aandacht vraagt, bijna koesterend strelen  
met een schalkse blik en soms een tik  
die uitnodigt verder te gaan met spelen  
teneinde heimelijk een juichkreet te slaken  
als de bal in het netje kan geraken  
en de keu wederom toe kan slaan  
om richting voldoening te gaan.

De man en zelfs vrouw die de keu hanteert  
en het spel als zodanig erotiseert, heeft geleerd  
dat als je het spel zo gevoelig wil spelen,  
geen van de deelnemers zich ooit zal vervelen.  
Wat ik tot slot nog zou willen zeggen,  
voor het snooker kunnen leggen.  
is te weinig oog in de puntentelling.  
Ik geef toe, het is een spontane opwelling.

Mijns inziens dient aan een ieder die dat presteert,  
bijzondere snookerpunten te worden uitgekeerd.  
Uiteindelijk gaat dát kunstje kunnen flikken  
toch verder dan een balletje in het netje mikken!  
Overigens, het foutloos uit een snooker kunnen komen  
zou je ook met punten kunnen belonen.  
De snookerspeler die het een én het ander kan doen  
is toch eigenlijk de enige echte snookerkampioen!