

## Verder met vernieuwen

*Bij het afscheid van Margreet Horselenberg  
als burgemeester van Lelystad*

Als Wormerveerse werd ze geboren,  
als Zaanse kon men haar als wethouder  
regelmatig in de raadzaal horen  
waarna ze als eerste burger  
en Doetinchemse verder ging.  
Maar toen ze, als burgemeester van Lelystad,  
een andere ambtsketen ontving, werd ze,  
u raadt het al, precies: Een Lelystedeling.  
Asjemenou! Wauw! Het had wel wat,  
een vrouw als burgemeester van Lelystad.  
Betrokken en bereid tot vernieuwen vertonen,  
dat had ze, als leidraad, vanuit het oosten,  
in haar handtas mee naar Lelystad genomen.  
Ingetogen, enthousiast, maar altijd met  
veel inlevings- en aanvoelingsvermogen,  
heeft zij menigeen verrast, door te laten blijken  
dat je ook anders naar de omgeving kan kijken  
als er op de winkel moet worden gepast.  
Durven vernieuwen, in het groot en in het klein,  
daadkracht, teneinde trots op Lelystad te kunnen zijn.

Als burgemeester moet je niet alleen laveren,  
stimuleren, enthousiasmeren, aan durven sturen,  
maar ook oog en oor hebben voor innoveren  
en blijven proberen met wikken en wegen,  
aandacht te geven aan tal van zaken die meer  
of zelfs anders doen, mogelijk maken.  
hoe lang of hoe kort het ook moge duren.  
Zo kreeg het stadhuis een ander innerlijk  
en zelfs uiterlijk, de kuststrook meer allure,  
het Stadshart een ander gezicht.  
Ja mensen, beken het maar ruiterlijk,  
voor stil blijven staan is het stadsbestuur  
onder haar leiding nimmer gezwicht.  
En ja, het is waar, vandaag is het moment daar,  
dat we afscheid nemen van haar  
als burgemeester van een stad  
die met haar komen naar hier,  
het verder met vernieuwen  
voortvarend heeft omvat.

Margreet, namens velen bedankt.  
Vanaf vandaag betreed je een ander pad.  
Je weet wellicht reeds waar en hoe, maar daarbij  
wensen wij jou en je man Hans, het allerbeste  
en vooral veel van samen genieten toe.

## **Bij het afscheid van burgemeester M. Horselenberg**

Een sterke vrouw die staande blijft  
waar politiek tot waanzin drijft.

Die schippert tussen links en rechts.  
Die ruzies sust  
en brandjes blust.  
Die recht door zee haar mening zegt.

Die storm en tegenwind trotseert.  
Langs steile rotsen navigeert.  
Die hele harde noten kraakt,  
ook als het haar persoonlijk raakt...

Een sterke vrouw die dan besluit:  
't Is mooi geweest.  
Ik stap eruit.

## **Donder en bliksem!**

U zetelt niet meer  
in ons Stadse Huis  
van administratief beheer  
van politiek en burgerzin inclusief.

Nu de pen tot rust komt,  
een andere frequentie kiest,  
en het afscheid gromt  
en klauwt en briest,

herinner het sprankelende beeld  
van reuring en 'City Pride',  
van onverdeeld geluksbeeld  
van uitbundig Lelystad 'by daylight',

denk aan de opnieuw bedachte boekerij,  
aan bovengronds eindeloos dromen  
- een politieke vrucht zonder hovaardij,  
aan de zilveren vogels die komen

aan de renovatie van het Wisselplein  
aan de nieuwe gouden jaren,  
aan stralend verlichte bewustzijn  
en de onrust zal bedaren.

© *Petanak*

*3e Stadsdichter van Lelystad, 2009-2010  
september 2016*

# De burgemeester voor opvang en veiligheid

Laat de uitgeputte mensen tot ons komen  
op de vlucht voor oorlog moord en doodslag  
Help de vreemden met het helen van hun dromen,  
Lelystad is op de vluchtweg een veilige afslag

Voor iedereen stond, op sneakers en in spijkerbroek,  
daar de burgemeester voor opvang en veiligheid  
Iedere dag met warmte en compassie op bezoek  
Voor ieder gekraakt hart geduld, een woord en tijd

Met durf, simpel fatsoen en gezond verstand  
Houdt ze samen met haar stad tegen de waanzin  
van menselijke ontreddeering krachtig stand

Een groot hart gekoppeld aan praktische zin  
die voor iedere vluchteling de weg markeert  
naar Lelystad, naar vrijheid, naar een nieuw begin.

## een burgemeester

die haar hart heeft verpand  
aan het jeugdig elan  
van de hoofdstad van Flevoland  
en daardoor werd geïnspireerd  
want wie eenmaal  
van onze stad heeft geproefd  
die weet dat smaakt naar meer

een burgemeester

die als een warme deken over de stad gelegen  
genegenheid toonde voor alle bewoners  
ze nam de tijd voor u voor mij  
vandaag is haar afscheid en kijken wij terug  
op haar enthousiasme en gedrevenheid

een burgemeester

die houdt van poëzie  
die al haar energie heeft gegeven  
wordt vanuit het hart bedankt  
voor haar diensten bewezen  
en zal voor altijd welkom wezen  
in de stad waaraan zij haar hart heeft verpand  
want Lelystad is trots op haar oud burgemeester

