

Een moment van stil besef

Bij de Nationale Herdenking op 4 mei

Wat is vrijheid, zonder weten
van wat eens is geschied,
tijdens een strijd tegen beknotting,
waarin menigeen het leven liet?

Wat is vrijheid, zonder gedenken,
zonder soms even stil te staan,
bij angsten en vertwijfeling,
door mensen elkaar aangedaan.

Wat is vrijheid, zonder aandacht
voor verleden, zonder de gedachtenis
aan hen die niet vermeden ons te wijzen
op wat vrijheid werkelijk is.

Wat is vrijheid, zonder inzicht,
zonder moment van eerbetoon
aan de velen die hebben gestreden
voor wat wij nu ervaren als gewoon.

Vrijheid gaat veel verder, dan het mijnm en dijn.
Het is goed om in gedachten en gedenken,
daar weer even bewust van te zijn.

Gerard Beense

Stadsdichter van Lelystad

Lelystad, 4 mei 2016